

HJÄRNARPS

Läs om

Klockaregården

Tröskminnen

Tåstarpstomaten

En gammal gård i Tockarp

Ekobonden i Bränneslätt

... och mycket mer!



Lilleman och hans husbonde trivs med varandra

Foto: Annelys Blommor & Bilder

HJÄRNARPSBLADET OKT 2011 FÖRENINGEN FRAMTIDSBYGD HJÄRNARP
Ansvarig utgivare Marie Svensson - masvens@spray.se - Redaktör Margareta Arvidsson - redaktionen@ektv.nu - www.hjarnarp.com

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

ger ut och distribuerar Hjärnarpsbladet till alla hushåll i Hjärnarp och Tåstarp.
Medlemskap i föreningen: 50 kr för familj, 25 kr för enpersonhushåll
sätts in på föreningens plusgirokonto 1638583-3.

Redaktion: Margareta Arvidsson, tel 28183, redaktionen@ektv.nu
Karl-Axel Sand, tel 28493, karl-axel.sand@ektv.nu
Franciska Ugglå, tel 456545, franciskauggla@hotmail.com
Monica och Lars Hedström, tel 454050, lars@hedstrom.as
Ansvarig utgivare: Marie Svensson. Tryck: Tryckaren Engelholm.

Från redaktionen i september

Kära läsare och annonsör!

Det blir nu inte alltid som man tänkt sig. Föreningens planer på ett EU-projekt för att utveckla bykärnan i Hjärnarp till fromma för ortsborna och de lokala företagarna - inte minst turistnäringen - gick om intet. Föreningen valde att avveckla projektplanerna då besked om kommunens medverkan drog alltmer ut på tiden i takt med att hindren och kraven radades upp. På sluttampen var det bl a trafiksituationen på Boarpsvägen och i centrum som sågs som det största hindret. Vad allt önskade man inte att vi skulle åstadkomma! I början nämndes t o m cykelstigen till Svenstorp - en mycket gammal surdeg vid det här laget.

När kommunrådet Åsa Herbst gästade oss för några år sedan nämde hon möjligheten med planläggning för att lösa problemet med cykelstigen. Av detta har vi ännu inte sett något resultat. Åsa försäkrade även att Hjärnarp är bland de fyra mindre orter i kommunen som man beslutat skall ha hög prioritet. Men man kan undra. Inte minst över den akuta bristen på barnomsorgsplatser. Kommunen har inte i tid svarat upp mot behovet. Man kan ju inte bara sitta och vänta på privata initiativ. Nu får

hjärnarpsbarnen fylla upp den överkapacitet som tydligen finns i andra kommundelar.

Nu till något roligare: Det blir snart en ny privat förskola, personalkooperativet Leklunden, i Hjärnarp tack vare oförtröttliga ansträngningar från förskollärare Lotta Andersson, Martina Holmgren och Camilla Persson. Förskolan kommer att starta i början på nästa år och ha 25 barn i åldern 1-5 år. Intressant är att det är Hjärnarps äldsta folkskola (Kyrkskolan) från mitten av 1800-talet som åter fylls med pedagogisk verksamhet. Nu när bygglov är klart, skall den 280 m² stora byggnaden genomgå en omfattande renovering under hösten. Gården skall förses med lekturströmning och fasaden fräschas upp. Tomten som hör till är väldigt rymlig.

Förhoppningsvis skall du nu finna något roande och intressant att läsa i tidningens höstnummer. Vi försöker spegla händelser i bygden både nu och då. Och beskriva ortsbor som är verksamma idag och under gången tid. Ambitionen är att vi härvid skall täcka flera geografiska områden inom kommundelen. *Margareta Arvidsson*

Prisexempel på annonser i fyrfärg:
Priset på annons i annan storlek står
i direkt proportion till exemplen.

1/4 A5-sida
1/2 A5-sida

600 kr/nummer
1200 kr/nummer

Årsmötet 2011

Årsmötet hölls i Söndrebalgs skolas personalrum den 14 april. Marie Svensson valdes till ordförande för mötet. Punkterna på dagordningen klubbades raskt i genom, inkl valberedningens förslag. Efter en kortare diskussion om storleken på medlemsavgiften beslöts att bibehålla den låga avgiften. Dock påpekades vikten av ansträngningar för att få fler betalande medlemmar.



Efter mötet avtackade Marie de avgående ledamöterna Lars Hedström och Jimmi Andersson och välkomnade de nya, som är Henrik Rixtorp och Torbjörn Göthe.

Under påföljande samkväm med kaffeservering berättade Franciska Uggla om de gamla dansbanorna som funnits i trakten och Margareta Arvidsson om Hjärnarps gamla caféer. Skärmar med caféerna och dansbanorna från förra sommarens utställning under Hjärnarpsdagarna fanns utställda i skolans bibliotek och man kunde köpa ett kompendium*.

*Det finns några ex kvar, kostar 40:- + ev porto, ring Margareta kvällstid 0431-28183 eller mejla redaktionen@ektv.nu



Styrelsen

Marie Svensson, ordförande
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
266 97 Hjärnarp
0431-28381, 0703-209356
arb0431-445334
masvens@spray.se

Helen Olsson, sekr
Vilhemsbergsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431-45 43 62, 0706-434362
borrstorp@telia.com

Magnus Johansson, kassör
Vanstadsvägen 172
266 98 Hjärnarp
0431-45 47 92, 0705-98 45 47
arb 0431-48 07 14
magnus.vanstad@telia.com

Bengt Wahlström
Backgårdsvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-45 47 56, 0739-34 39 43
augusta_bell@hotmail.com

Lasse Mark
Bergatorpsvägen 10
266 97 Hjärnarp
0431-45 42 11, 0733-376841

Henrik Rixtorp
Stampehusvägen 9
266 75 Hjärnarp
0431-199 92, 0707-19 55 65
henrik@rixtorp.se

Torbjörn Göthe
Stampehusvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-14294, 0733-376841
torbjorn.gothe@peab.se

Promenera mera!



Håll dig i form och promenera mera!
Efter en timmes härlig promenad med lite lagom gymnastikinslag är du åter full av energi. Du kan stava om du vill.
Välkommen onsdagar 9.00 till parkeringen efter Idrottsplatsen.
Kontakt Kerstin Ekstrand, tel 45 49 84.



Forest Life



Vi är butiken där arborister, skogsarbetare, jägare och de som gärna vistas utomhus kan hitta bra produkter med kvalitet till ett bra pris och med vänlig kundtjänst.

Via vår webshop erbjuder vi ett ständigt expanderande utbud av produkter.

Välkommen in i vår Webbutik!
Annika och Barry Shanahan

Hulebäckserödsvägen 81
26698 Hjärnarp
Sweden
076-0155646, 0431-455424
info@forest-life.se
www.forest-life.se

Trädgårdsväxter med hemkörning!



Trädgårdsmästare
Richard Sundien

Jag erbjuder mina egna beprövade favoriter i trädgården till bra priser, hemkörning och plantering.

Kika in på min hemsida eller ring!



Timjan & Träd

www.timjantrad.se 070 - 474 0 474



STOPP, vänta....
bygg inte till det där extra rummet åt slakten.
Vi har det redan åt er på
**Hallandsåsens
Vandrarhem/B&B!**

info@hallandsasensvandrarhem.se
www.hallandsasensvandrarhem.se
Tel 0768 - 619952

Ekobonden i Bränneslätt

- med förankring i det förflutna och nya visioner

Intervju: Margareta Arvidsson. Foto: Annely's Blommor & Bilder

Tidningen besöker familjen Linde, John-Erik och Carina med barnen Rasmus, Margit och Germund, alla lika hängivna det ekologiska idealet, en strålande vacker majdag på deras gård i det natursköna Bränneslätt uppe på Hallandsåsen.

Det är John-Erik som visar oss runt och berättar. Hans föräldrar drev jordbruk i Margretetorp och därefter uppe på åsen. Där växte John-Erik upp och blev van vid stor-drift med mjölkkor. Som 16-åring började han hjälpa Edith, som hade lantbruket som John-Erik nu driver. 1987 kom gården i hans ägo och 1988 träffade han Carina från Ysby. -92, -94 och -97 kom barnen.

Nu driver familjen sin gård och en senare tillagd arrendegård som ett ekologiskt jordbruk. Det innebär bl a att man inte använder konstgödning eller giftiga bekämpningsmedel. I stället försöker man vidmakthålla gamla tiders metoder att bruka jorden, är t ex noga med växtföljden. Hästarna används flitigt i brukandet av skog och mark, husen är fyllda med hästredskap. Moderna maskiner och traktor används bara i undantagsfall.

När vårt sätt att driva gården först blev uppmärksammat på 90-talet fick vi en stensåldersstämpel på oss, skrattar John-Erik. Sedan skrev Pernilla Romare en bok om gården, "Bondens jord". Därefter ökade studiebesöken och uppmärksamheten från media, så att John-Erik och Carina blev tvungna att ransonera och nästan sätta stopp. Äldre besökare fick en nostalgikick när de återupplevde sin barndoms miljöer.

För dagens unga människor ligger tanken på ett ekologiskt hållbart samhälle mer i tiden och familjen Lindes sätt att driva sin gård har därför blivit intressant.

Det hade väl gått att göra turism av det hela, men det hade varit ett stort avsteg från målet och visionerna med ekogården, anser John-Erik och betonar att de är rädda om sitt privatliv och det lugnare och mer mänskovänliga tempo som de vant sig vid. Han tycker att familjen kommit till insikten att pengar inte är allt.



Mjölkkanorna används numera till vatten åt djuren.

Nu besöker vi allra först John-Eriks ögonsten, det sex dagar gamla fölet Lilleman, en pigg liten krabat, som går tillsammans med mamma Kickan i en hage för sig själv (omslagsbilden). Bilvägen stryker tätt förbi, och det är viktigt för fölungens tillvänjning till trafik och människor, förklarar John-Erik. Lilleman kommer fram till John-Erik och vill bli kelad. Han kryper nästan upp i knäet på honom.

Förutom Lilleman och Kickan finns det fem till norska fjordhästar på gården. Fyra häs-

tar är fullt inkörda och två unghästar är under inkörning. Den ena unghästen är Margits och den andra Rasmus. Hästarna används till allt tungt arbete, det krävs tre till att dra den största fjäderharven t ex.

Det finns ett brinnade miljööch djurintresse hos familjen. Margit går på naturbruksgymnasium i Tvååker med inriktning på djur och turism. Rasmus som arbetar hemma på gården, har brevduvor och sköter hönsen. Germund har bin i några kupor. Kaninerna är alla barnens. Det finns tre katter och en västgötaspets. John-Erik har gjort anordningar för att underlätta bo-bygge för svalorna. Det finns flera hundra både ladu- och husvalor.

Carina är utbildad textillärare, men lönearbetar inte. Hon sköter det mesta av ”marktjänsten”. När hon hinner väver hon mattor eller ägnar sig åt annat textilt hantverk.

Av 30-talet kreatur ”bor” ungefär hälften på arrendegården, där Rasmus har huvudansvaret för skötseln med god hjälp av Margit. De flesta korna är renrasiga rödkullor, men några en korsning med fjällko. Därför kan man se en vit kviga, Lilja, på ängen. Högst tre kor, vanligtvis två, behöver mjölkas, och då för hand.

Det finns förutom frilandsodlingarna ett stort växthus med bl a tomater, persikor och vindruvor. På friland odlas alla slags rotfrukter, grönsaker, blommor och frukt



Lilleman, 6 dagar.

och på åkrarna potatis, brödsäd, fodersäd och vallväxter. Gården är så gott som självförsörjande på allt detta, liksom mjölk, smör och ost. Eventuellt överskott säljs.

Det finns flera hushållsmaskiner i köket och två spisar, varav en vedeldad. En riseldad stenugn finns också. Carina bakar allt bröd, surdeg- för det mesta, maler kött, kärnar smör, gör ost och yoghurt, tomatketchup, saftar och syltar. Brödsäden mals i en

gammal elektrisk kaffekvarn. Vi får också en titt på Carinas vackra hemvävda trasmattor.

Slit och släng, det får mig att må illa, allt skall tas till vara och användas tills det tar slut, säger John-Erik. Så arbetskläder, redskap och maskiner köps begagnade på överskottslager, auktioner o dyl.

I skogen används motorsåg, men hästarna får dra hem timret. En fin, men något överårig granskog, som klarat både Gudrun och Per avverkades nyligen. En bilväg ut i skogen anlades förra hösten. Den är bottnad med hundra ton plocksten som frusit upp under tio års tid och körts hem med hästarna. Till riktigt stora stenar har använts spett, järnstänger och traktor. En firma anlätades för grävarbetet och ytskiktet.

Barnen lever i två världar, säger John-Erik. Vi har ingen TV. Om det är något speciellt program som barnen vill se, går de till granngården. Men vi har bil, telefon, dagstidning och dator. Carina och barnen har mobiltelefoner, men inte jag.

Här är ett riktigt åskhål, eftersom det finns gott om sankmark i närheten och det ligger på höjden. Gården ligger 195 m över havet i Östra Karups socken i Båstads kommun i Skåne län, men i landskapet Halland och det finns mycket hjärnarps-anknytning här. Edith, John-Eriks företrädare, traskade hela vägen till Boarps skola t ex. Vid snöhinder övernattade hon hos lärare Collin.

många forskare som hävdar att vi har akut mat- och energibrist om 20 år. Om vi då skall tvingas tillbaka till ett ekologiskt hållbart samhälle, ja då har vi kastat bort all gammal nyttig kunskap. Då kan man säga att jag varit förutseende. Man ska behålla det som finns och är bra, bara utveckla och fylla på med nya nyttigheter, filosoferar John-Erik.



*John-Erik kör potissprätten efter fjordhästarna Baldrian och Kickan.
Foto: Nils Andersson.*

Jag anses väl vara konservativ och lite bakåtsträvare, säger John-Erik, men gården är under ständig utveckling. Det gäller att ha mål och visioner och de får ibland revideras efter omständigheterna. När ett mål är uppnått, går vi vidare och sätter upp nya. Det är en ständig utveckling. Vi är oerhört miljöintresserade hela familjen, men inte extremister. Och stenåldersstämpeln har med tiden bleknat betydligt.

Framtiden är det svårt att sia om, då vi blir allt mer omvärldsberoende. Det finns

Förr lugnade det ner sig i jordbruket när skörden var över omkring oktober-november, men så är det inte idag. Genom all uppmärksamhet i media har vi fått många likasinnade bekanta och vänner som vi kan ha utbyte med då, avslutar ekobonden John-Erik.

Lästips:

Bondens jord. En gård - ett sätt att leva.

Foto: Nils Pihl. Text: Pernilla Romare.

Slut på förlag W&W, finns att låna på biblioteket. Rekommenderas varmt! Ca 300 underbara bilder och intressant text.



Annely´s blommor & bilder Carpe Sensus

Florist & Fotograf i samma företag - så enkelt!

Brudbukett och arrangemang – lika unika som du.
Du har önskningarna – j ag genomför dem!
Det är bara fantasin som sätter gränser.
Din Florist och fotograf i Hjärnarp/Ängelholm
www.blommorobilder.se



Åsbogatan 33, Ängelholm
0761-17 08 70, 0431-45 40 73



Hälso-check-up E.I.S.

(Systemet har fått medicinskt certifikat!)

Kolla 69 olika parametrar bl a
blodtryck, kolesterol, blodsocker
matmältning, hormoner, njur -
och urinvägsfunktioner!

Dana Feiks

Björnstedsväg 2
266 97 Hjärnarp
0431- 45 54 07

www.meliorvita.net

AGAPE-skolan



det fördelaktiga alternativet

AGAPE-skolan
är en friskola för elever med NPF, särskilda behov eller
som av annan anledning är i behov av att byta skola.

AGAPE-skolan
vänder sig till elever som kunskapsmässigt motsvarar
åk 1-9.

AGAPE-skolans
pedagogik och metodik utgår från elevens positiva
sidor och anpassas individuellt efter varje elevs behov.

AGAPE-skolan
ligger på en gård på Hallansåsen i en fantastisk miljö
med djur och natur utanför knuten.

AGAPE-skolans personal
har **samma** regler mot alla skolans elever.

AGAPE-skolan
har nolltolerans mot mobbning.
Tel 0431-45 58 74, e-post: agapeskolan@telia.se
www.agape-skolan.se



CENTERPARTIET

Centerpartiet - Den gröna tråden i Ängelholm

Stad och Land - Hand i hand

Livskraft i alla kommunalder med god service

<http://angelholm.centerpartiet.net/>

Från persilja till tomater

Trädgårdsmästare Christin Marcelius har intervjuat Benny Svensson på Tåstarpstomaten.

Det började med 900 m² persiljeodling och är idag ca 16 000 m² växthus fyllda med tomater. Benny Svensson och Louise Lovén driver det kända företaget Tåstarpstomaten. Idag kan man gå in i flera matvarubutiker och finna en stor variation av deras tomater - röda kvisttomater, gula, svarta och ovala tomater, körsbärstomater, pärltomater m.fl. I Tåstarp hittar man en del av växthusen på 5 500 m². Längs med E6:an arrenderar Benny och Louise ytterligare växthus på 11 000 m². På dessa sammanlagt ca 16 000 m² odlas bara tomater. Växthusen är av typen Venlo, som ursprungligen är en holländsk konstruktion. Holländarna är oslagbara på att snabbt och smidigt bygga upp dem.

Benny som kommer från Hässleholm var en sommar för 30 år sedan i Tåstarp för att plocka jordgubbar. Bredvid jordgubbslandet stod det ett gammalt växthus på 900 m².

- Det måste ha väckt något inom mig, för en vecka senare då jag läste husannonser i tidningen, fastnade blicken på en annons som beskrev just det växthuset, berättar Benny. Han åkte dit och det blev affär. Benny blev av den förra ägaren rekommenderad att odla persilja. Det var ett lyckat, men arbetsamt projekt.

- Det var på den tiden då man var ung och orkade mer, säger Benny.

Året därpå provade han att driva upp tomater. Då sådde han plantorna och följde dem hela vägen. Idag är inte

detta lönsamt, det är alldeles för arbetskrävande.

Under en vecka i februari levereras tomatplantorna från Finland en eller två gånger per dag. Plantorna är då ca 60 cm höga med sin första blomställning utvecklad. Plantorna tas omedelbart om hand av en flink personalstyrka, och efter några timmar är samtliga plantor på plats. Ett dygn senare har plantorna acklimatiserat sig. Då de kom på lastpallarna var de tätt packade. De transporteras i 20 ° C och med en relativ luftfuktigheten på ca 90%. På plats i växthusen breder bladen ut sig och blommorna öppnar sig, vilket tyder på att de tillgodogjort sig den vätska, ljus och värme som växthusen erbjuder.

De är nu förankrade på ett substrat av stenull eller lavasten. I substraten tillförs näring och vatten och det styrs med en dator. Bevattningen anpassas efter var plantorna är i sin tillväxt, och hur varmt det är i växthusen. Då det är varmt och tillväxten på plantorna är hög, sänks ledningstalet* så att tillgängligheten till näring för plantorna underlättas. Men Benny är noga med att poängtera att han inte vill stressa plantorna.

- Tomater som fått växa långsamt får en bättre kvalitet och smaken påverkas positivt – sötman höjs, jag undviker att dra på onödigt med värme. Det håller nere energikostnaderna och sparar

*Ledningstal (LT) är en vätskas elektriska ledningsförmåga.



också miljön, berättar Benny. Det har blivit allt viktigare i vår målsättning. Nu har vi investerat i en flis- och pellets-panna för att frångå oljeeldning.



När tomatblommorna har slagit ut, är det dags att släppa ut humlorna som levt instängda i en papplåda i väntan på sin frihet. Nu skulle man kunna tro att de skulle fara ut från sin låda, men nej, det kan vara oroväckande lugnt. Står man tålmodigt kvar och väntar, får man efter en stund se en ensam humla flyga ut. Det är en "spanare" som gör några stora lovar runt boet och söker av området. Sedan ger den klartecken till de övriga att våga sig ut. En stund senare är det full aktivitet bland tomatblommorna och humlornas bakben täcks med pollen som de får med sig från blommorna - pollineringen har startat!



En pollenspridare i arbete. Foto: Christin Marcellius.

Idag odlar Benny och Louise 16 sorters tomater, från början av februari till slutet av oktober. Några av dem som man kan finna i växthusen är Gissmo,

Kumato, Ministar, Favorita, Delicios och Providence.

- Vilka är populärast, undrar jag nyfikt.

- Idag är det Piccolino och körsbärstomaterna. Piccolinon är liten och djupröd.

- Har du någon egen favorit?

- Jag föredrar körsbärstomater och pärltomater. Pärltomater är ännu mindre än körsbärstomater. Ju mindre de är, desto sötare, säger Benny.

- Vilka är då hoten i växthuset?

- Idag är många tomatsorter mjöldaggsresistenta, så det problemet har försvunnit, även vita flygare och minerarflugor, som tidigare var ett stort problem kan idag bekämpas med hjälp av predatorer, dvs insekter som används för biologisk bekämpning. Vad varje tomatodlare fruktar idag är Pepinomosaikviruset som kommer från Spanien. Har du varit i beröring med spanska tomater är du inte välkommen till växthusen pga risken för smittspridning. Tuta Absoluta är en fjärilslarv som också kan förorsaka problem.

- Vad görs för miljön i växthusen?

- När tomaterna "tjuvas" läggs bladen i en särskild hög för att senare plöjas ner i jorden av en lantbrukare i närheten av växthusen. Benny tycker att det kan vara en fördel att låta bladen ligga kvar ett tag i växthusen, eftersom de avger koldioxid då de bryts ner, och det är ju något som plantorna tar upp och som ingår i fotosyntesen. Vattnet och näringen går runt i ett kretslopp i växthusen. Vattenöverflödet från plantorna samlas upp och rinner ut i en cistern

där det finns ett reningsverk. Vattnet renas och återanvänds.

Varför satsar ni inte på ekologiska tomater, det borde ju finnas en efterfrågan, och vad är det som skiljer era



Ägarna Louise och Benny visar stolt upp en del av skörden. Foto: Jörgen Andersson.

tomater från de ekologiska, undrar jag. - Bekämpningen klarar de enligt de normer som gäller för de kravgodkända tomaterna, men med gödslingen är det värre. Nu använder vi konstgöding som tillförs vattnet. Det är betydligt svårare att få höns gödsel att gå runt i systemet utan att det blir tilltappade kanaler. Alternativet är att sprida ut höns gödsel för hand, det är så mycket merarbete. Dessutom får man

inte mer än halva skörden, eftersom det är svårt att anpassa rätt näringsmängd för just tomater.

Slutligen undrar jag hur de når ut till kunden.

- Jag insåg inte tidigare hur stort värde en god markandsföring har, svarar Benny. Han berättar om hemsidan som under de senare åren blivit allt bättre. Man kan idag se en film och följa ett bildspel.

- Förra sommaren kunde man se oss på lokal-TV, säger Benny. Turistbroshyrer är också bra. Vi har satsat på att finnas med i "Destination Hallandsåsen". Mässor och temadagar är nu vår nya utmaning. Vi har upptäckt hur stort värde närodlat produkter har för miljön och konsumenterna. Handeln och restaurangerna frågar idag alltmer efter våra tomater. Vi anpassar oss hela tiden till konsumenterna. De har stora möjligheter att påverka vårt utbud.

Sedan några år finns en liten tomatstuga där man kan handla, i anslutning till växthusen i Tåstarp. Det uppskattas av ortsborna och förbipasserande. Idag kan man även beställa en presentkorg med olika sorters tomater och primörer från trakten. Mycket passande för företag och privatpersoner som vill uppvakta eller belöna någon med något extra.

- Om du fick framföra något säljande till oss konsument, vad skulle du då säga, frågar jag?

- Eftersom det är svårt att prata om smaker och beskriva kvalitet i ord, kan jag bara uppmana alla: Prova dem!



Delar av vår vinst går till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv i västra Skåne. **TÄNK OM!**



BÖCKER
TIDSKRIFTER
FOLDRAR
BROSCHYRER
AFFISCHER
BREV PAPPER
KVERT
BLANKETTER
VISITKORT
REKLAM
ETIKETTER

100ÅR
1906-2006

GRUNDAT 1906
Tryckaren
ENGELHOLM

- Sätter Tryck på Tillvaron -
tryckaren@tryckaren.nu
www.tryckaren.nu

H-V
bygg

Hjärnarp - Vejby Bygg AB
Tel. 0431-41 21 45
070-374 22 52 / 53

**DAGS ATT BESTÄLLA
BRASVED!**

Hos oss kan du välja träslag, längd och storlek på vedträna, så att det fungerar bäst i just din kamin eller panna.

Våra träslag är björk, bok och blandade lövträd.

Vi finns i Svenstorp precis vid viadukten under E6:an.

Kontakta oss redan idag för pris på just ditt önskade vedparti.

Transport ombesörjes.

VED
POJKARNA AB
0768-970 220
www.vedpojkarna.se

Klockaregården i Hjärnarp

Allegårdsvägen 8

Text: Margareta Arvidsson. Research: Franciska Ugglå.



Klockaregården är en korsvirkesgård som ursprungligen var bostad för byns klockare. Mangårdsbyggnaden är uppförd i tre etapper, den äldsta sannolikt från år 1733. Klockaregården är nu privatbostad och ägs av Anne och Arne Sjöberg.

Klockaregården som den såg ut 1942 med halm på taket och korsvirket täckt av puts.



Den siste kantorn som bodde i huset var David Pålsson med hustrun Margit som var dotter till folkskollärare Victor Håkansson i Tåstarp. David Pålsson efterträdde kantor L J Karlsson, köpte Klockaregården och satte igång med renoveringen som pågick i omgångar under flera år.

L J Karlsson (f i Everlöf 1850, d 1938) valdes 1877 till kantor i Hjärnarps pastorat. Karlsson hade även en mängd förtroendeuppdrag i socknen och var under 60 år även sparbankskamrer. Han var också nämndeman. Som kantor var han verksam långt in på gamla dar. Han hittades död i farstun innanför in-

gången till Klockaregården. De sista åren, då han var sjuklig, hade han vikarier, bl a David Pålsson. Karlssons två söner emigrerade till Amerika.

Renoveringar ...

När David P skulle väljas till klockare i Hjärnarp var det många som var ivriga att han skulle få tjänsten, vilket också skedde. Han var mycket musikalisk och ledde musikundervisningen. Bl a hade han handlare Martin Johnssons i Margretetorp söner, Sven och Åke (sedermera folkskollärare i Söndrebalg), som elever. David som var en utåtriktad och glad person, tjänstgjorde till början av 70-talet. Han hade friköpt Klockaregården och han och Margit var nästan ständigt sysselsatta med renoveringar. Margit som var textillärare pyntade inomhus med allehanda textilier, bl a sådana som hon själv komponerat. Man kan fortfarande se spår av hennes dekorationer i huset.

... och åter renoveringar

Anne och Arne Sjöberg som nu ägt huset sedan 2004 har gjort ytterligare renoveringar, bl a inrett uthuset med golv, jacuzzi och hembio, inrett övervåningen på boningshuset med takkupor och lagt om taket. Det krävdes då många kontakter med kommunen, eftersom huset är K-märkt. Trädgården och omgivningarna har gjorts om till en park som

gärna besöks av småbarnsföräldrar. Lerbäckens änder låter sig villigt matas.

Ett aktivt par

Anne är kokerska och arbetar i Västra Karups skolbespisning och har dessförinnan arbetet på F 10 i många år. Hon trivs också med att jobba i trädgården och växthuset som Arne byggt på en gammal grund. Att spela golf är ett stort nöje för dem båda. Och de stormtrivs med Klockaregården.

Fotbollen - en hjärtesak för Arne

Arne är en idrottsmänniska som åkt Vasalopp, spelat bandy och fotboll. Han är med i HGIF:s styrelse och berättar att fotbollssektionen är under utveckling. Man jobbar målinriktat med en ny policy och ny organisation. Det ska bli utbildning av ledare och tränare. I år finns det åter ett B-lag, men f n inget juniorlag. Både ungdoms- och seniorverksamheten går starkt framåt.

Fritidsgård?

Ungdomsverksamheten är väldigt aktiv och gör mycket för ungdomarna. I anslutning till träningen tisdagar och torsdagar är det en grupp föräldrar som helt ideellt startat verksamhet med bl a läxläsning och servering av mellanmål. Och det diskuteras med kommunen om en fritidsgård och medel söks bl a från Allmänna arvsfonden till utbyggnad av klubbstugan.



1944: De nygifva Margit och David.



2011: Anne och Arne Sjöberg vid samma ingång.



Margit och David i köket på Klockaregården och Anne och Arne i samma kök 2011.

Bilderna t v tillhör Lena Pålsson.
Bilderna t h: Annelys Blommor & Bilder.





Störst kursutbud i stan!

Är ni intresserade av att börja på kurs?
Gå in på vår hemsida för att se alla våra
kurser eller boka direkt via butiken/telefon.

www.hundägarskolan.se

BUTIK • Foder och tillbehör till hund & katt

TRIM • **KLIPP** • **BAD** Kloklippning 50:-

HUNDDAGIS • **HUNDPSYKOLOG**

HUNDÄGARSKOLAN

ÖPPET VARDAGAR 8.00-18.00

HELSINGBORGSV. 47, ÄNGELHOLM • 0431-154 53

GPA Flowsystem AB | Hjärnarp



Vi säkrar flödet och erbjuder
de bästa lösningarna!

» Läs mer på gpa.se

Securing
your flow



Tröskminnen

av Göte Hjalmarsson

(son till trädgårdsmästaren i Vanstad),

Södra Sandby den 14 juni 2011.

Mellan slagan och skördeträskan

Jag växte upp i Vanstad, en by i dåtida Hjärnarps socken. Föräldrarna hade en handelsträdgård där jag då arbetade det mesta av året. Sommaren -52 då jag var 18 år, frågade ordföranden i Förs-lövs Gamla Tröskförening mig om jag ville följa träskan som halmbärare under säsongen augusti-december. Efter diskussion med föräldrarna slog jag till och fick "tjänstledigt" från trädgården. Det var bra betalt, 3 kr i timmen plus mat. För flyttning mellan gårdarna fick vi 8 kr per man. Motsvarar 60 kr resp 160 kr i dagens penningvärde. Arbetstiden var kl 7-18, lördagar kl 7-13. Man kan inte jämföra rakt av eftersom skatten då var minimal jämfört med idag. Huvudorsaken till att jag slog till var att jag nyligen köpt en stor mc och det var lån att amortera.

Det var en av årets stora händelser när träskan kom till gården. Då skulle resultatet av odlingen på sädesfälten visa sig och det var så klart spännande. Vi var fem man som följde träskan, extrafolk ordnade gårdarna själv. Vi cyklade alla, i regel även jag fast jag hade mc. Eftersom jag idrottade mycket togs cyklingen som träning. Dessutom var jag rädd om mc:n och bensinen var dyr, 54-55 öre litern. Även gårdarna längst bort i Västra Ljungby och

Bokesliden kunde nås på mindre än en halvtimme.

Min far upprepade ofta för min bror och mig: "Atta er för vann och fylle"! Hans varning beträffande sprit tog vi ad notam, inte bara för att han sa så, utan också för att sprit och idrott inte hör ihop.

Gårdarna bjöd i regel på extra god mat och även litern kom fram till kaffet på förmiddagen och eftermiddagen. Jag betraktades nog som lite speciell - följde träskan, idrottade och nyttjade inte sprit. Det gick liksom inte ihop på den tiden, när man knappt vågade träna i dagsljus.

När man skriver om den här tröskföreningen, måste Ferdinand Nilsson (1899-1986) nämnas. Han var vår boss, hade ett småbruk i Ljungabolet nära Västersjön. Han var en beläst och kunnig man som dessutom var debattglad. Han satte både små och stora bönder på plats om det behövdes, men gjorde det med diplomati. Som ung-tupp diskuterade jag givetvis med Ferdinand, som inte gillade idrott. Det var han inte ensam om.

I regel blåstes säden upp i rörledningar till sädeslagret men ibland fick man säckbära och då var det stadiga farbröder som fixade det. En gång hände det sig att några säckar behövde bäras. Då såg Ferdinand sin chans och sa: "Du som tillhör dom som springer i korta kalsonger, visa nu vad du går för"! Jag var ju halmbärare och vanligtvis bar vi



Bilden från Bengt Nilsson samling. Den är tagen 1954 hos syskonen Mattsson i Ranarp. Personerna på bilden, från höger: Sven Hult från Fogdarp, Erik Oskarsson från Hjärnarp, Ferdinand Nilsson från Ljungabolet och "Dalagustavens Olle" Andersson från Fogdarp, Olle Trädgård från Förslöv och de fyra syskonen Mattsson. 1953 fick 35 gårdar besök av tröskan, en del både två och tre gånger, enligt maskinisten Bengt Folkesson. Bengt Nilsson berättar: "Min far Ferdinand var född 1899. Han började följa tröskan i Förslöv omkring 1942 och forsatte med det tills pensioneringen 1965. Morgon och kväll cyklade han från hemmet i Ljungabolet till de anslutna medlemmarna i Hjärnarp, Förslöv och Grevie. På de längst bort belägna gårdarna, i t ex Ranarp och Vejby, bjöds han på nattlogi men han ville helst komma hem och stämma av läget med mor Ruth som ensam klarade sysslorna på vårt lilla lantbruk. De senare åren köpte han en moped och då blev resorna till arbetet inte så fysiskt ansträngade. Far trivdes bra med trökarbetet somt gav en säker inkomst varje höst."

2-4 balar åt gången och det var ju inte så tungt. På den tiden vägde jag 63 kg, hade starka ben och resten är teknik. Nåväl, säcken hamnade rätt bakom nacken på gängse sätt med hjälp av två man och säckträt. Jag travade iväg, uppför en trappa och tömde säcken. Ferdinand m fl blev lite längre i ansik-

tet! En säck vete, som i detta fall, vägde 90-100 kg.

En annan gång när vi var hos Hugo Andersson i Vanstad, gick det inte att koppla tröskan till traktorn på det vanliga sättet. Då fick jag en snilleblix och löste problemet tillfälligt för den

dagen och fick beröm av Hugo och Ferdinand. Det satt bra! Dagen efter medan traktorn reparerades, hjälpte jag och några damer till med att plocka potatis efter en sprätt. Halva lönen och dubbelt så trött!

Det hände ibland att det kom säd i halmen och då kunde man ge sig den på att det var bonden själv som var hialös och proppade kärvar i trösken så att den höll på att storkna! Ja, vi två halmbärare sa ju ifrån så han lugnade ner sig.

När det gällde maten så var det ju i regel kalasmat. De flesta sa att Bergmans i Vejby hade de bästa middagarna. Jag tror de vann på sina delikata desserter. På en gård hade det kommit en ny husmor som inte kände till aptiten hos tröskefolk. Det vankades hembakat bröd med mycket sovel till frukost och hon skar bröd som till ”stabbofolk”! Hon fick lära sig att skära bröd, om man säger så!

På lördagarna höll vi på till kl 13. Hade vi inte sluttröskat då, var det praxis att gården skulle bjuda på middag. På en närig gård märkte vi på lördag förmiddagen att bonden jagade på så att han skulle tjäna in en middag. Men av någon märklig anledning blev det stopp i rören där man blåste upp agnar... Vi blev givetvis inte klara till kl 13, så det blev till att bjuda oss på middag!

Beträffande ”vann och fülle” så har jag aldrig aktat mig i badkaret. I mitt föräldrahem hade det nyligen inretts ett

badrum och det kan jag garantera - det var lönt att bada varje kväll!

Några dagar efter säsongens slut, en bit in i december, hade vi avslutning på Förslövs Järnvägshotell. Det var en festmåltid med mycket drycker. Vi erhöll då de 8 kronorna för varje flyttning mellan gårdarna, så det blev en rejäl slant. Och så kom Ferdinand igång med sina historier. Det blev underhållning på hög nivå både länge och väl.

Trots rök och damm, fortsatte jag även säsongen -53. Det var ett rörligt jobb, man träffade många intressanta människor, maten var bra och det var ju bra betalt.

**Ferdinands son Bengt Nilsson har skrivit ”Du hemmets jord” - Minnesbilder från Ljungabolet av Ferdinands Bengt. Intressant text och fina bilder i häfte om 60 sidor utgivet av Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening, ca 90:-.*

Tåstarps bibliotek

Toarps kyrkstig 1
(folkskolan)

Öppet:

Tisdag 15-19

Torsdag 15-19

Tel 0431-280 77

Arbvård TRÄDTJÄNST

Är träden för stora,
skuggar de, står för
nära huset eller ska
fällas pga röta?

Vi utför
BESKÄRNING
KRONSTABILISERING
FÄLLNING - i sektioner
eller med kran
BORTFORSLING
av ved och ris
STUBBFRÄSNING



Kontakta oss!
0760-155646
0431-455424
www.arbvardtt.com
arbvardtt@me.com

Hälsoprodukter av
ekologiskt odlad
aloe vera

aloe vera

Therese Friström
Oberoende återförsäljare
0431-362382, 0701-165624

Ljustöserna



Perthu Ururz Fehu

Kurser - Utbildningar

Behandlingar – medial vägledning

Åsbogatan 33 C Ängelholm

Tidsbeställning 0761-170870 el 0703-044504

www.ljustoserna.se

Välkommen till HELANDE HARMONI

Marina Ahlm, 0704-943432
Boarpsvägen 22, Hjärnarp
www.helandeharmoni.se



Jag kombinerar kostrådgivning med
Bowen och öronakupunktur.
Behandlingarna kan hjälpa vid t ex
huvudvärk/migrän
mag/tarmbesvär
allergier, nedsatt immunförsvar
smärta, stress och låg energinivå.

Upplevelser i Djurholmen med Leif Hellmin

Vädret verkade inte lovande på lördagsmorgonen under Hjärnarpsdagarna, då vandringen uppe i Djurholmen under ledning av Leif Hellmin skulle äga rum. Det var en liten skara som hade samlats vid Grilleken, samlingsplatsen för transporten dit upp. Men när vi väl var där, ljusnade det och solen tittade fram.

Djurholmen är en av de sevärda platserna i Hjärnarps närområde. Ett vackert landskap med Natura2000-status, omväxlande med skogbevuxna raviner, som i norr planar ut i en högmosse, en naturtyp vi inte är bortskämda med i Skåne. Att vi har ett så attraktivt strövområde nära oss kan vi tacka grosshandlare Krook från Helsingborg för. Han donerade en gång marken, numera förvaltat av region Skåne.

Vid parkeringsplatsen uppe i Djurholmen finns alldeles utmärkta informationstavlor. Vi studerade dem en stund, innan vi anträdde färden. Sådana tavlor finns f ö på andra lämpliga ställen längs lederna. Något som fördjupar intrycken man får under vandringen.

Leif hade valt att först gå i en slinga, som tog oss genom ravinerna. Mycket är blandskog med al, asp, björk, hassel och någon enstaka ek, men här finns också stora bestånd av ståtlig, högstammig bok, så fur och gran och då inte granplanteringar, även om dessa finns på sina ställen. Vad som gör skogen än mer levande är att man låter döda och nerfallna träd ligga kvar. Sådant ger bättre förutsättningar för andra växter och djur att leva här.

För 100 – 150 år sen var detta ett öppet landskap, som Leif påpekade. Här fanns slätterängar och betesmarker. Det betydde att det också bodde

Stort tack till Leif Hellmin!



Utsikt från tornet

folk här. Vi fick syn på en backstuga från 1800-talet, ett hus nedgrävt i marken, där tre väggar utgjordes av jorden runt omkring. Så kunde fattiga människor bo på den tiden.

Efter en vandring på några kilometer öppnade sig skogen och vi befann oss på mossen. Förr togs det upp lite torv och det förekom kanske en och annan myrslätter men annars är den helt opåverkad av människan. Här kan man med lite tur höra orrar spela i gryningen eller morkullor och nattskärror snärpa i skymningen, men det är i så fall tidigare på året.

Nu var det högsommar, som är fjärilar-nas och blommornas tid. Vi såg pärlmorfjärilar, blåvingar, gräsfjärilar och smygare. Och så högmossens flora med klockljud, myrlilja, rosling, vitmossa och tuv- och ängsull. Vi hjälptes åt med att försöka bestämma de olika arterna. Leif förklarade vad som karakteriserar högmossar. De har ingen tillrinning utan får klara sig med nederbörd. Därför är det bara tåliga växter som trivs här.

På mossen står ett utsiktstorn, och några av oss begav oss dit upp för att

beundra utsikten. Vi andra passade på att öppna matsäcken, innan det var tid för återfärd.

På stigen tillbaka dök det plötsligt upp kantareller. Vi tyckte inte de var tillräckligt många för att det skulle vara lönt att plocka. Förmodligen har vi glatt några svampletare genom det. Vi gick förbi Århultabäcken. Över den stod en något underlig byggnad. Leif nämnde att från denna släpps kalk ner i bäcken för att motverka surheten i det vatten som kommer från Djurholmamossen och som rinner ut i Västersjön.

Det är uppfriskande att komma till en så härlig trakt som Djurholmen och få underbara naturupplevelser och nya insikter. Något vi hoppas att fler ska ta sig tid till.

*Text och foto:
Karl-Axel Sand
tel 0431-28439
karl-axel.sand@ektv.nu*



Bli medlem i



Röda Korset

HJÄRNARP-TÅSTARPS RÖDAKORSKRETS

Ring Berit Bodahl 0431-28575
www.redcross.se/angelholm

Arbetsmöte i Sockenstugan
första månd febr-juni och
sept-dec kl 13.30-16.30

Hjälpinsamlingar Uppsökande verksamhet
Hälsopromenader Kurser i Barnolycksfall
Träffpunkt Kupan i Ängelholm

Prenumerera

Hjärnarpsbladet delas ut i postnummerområdena 266 75, 92, 97 och 98. Bor du inte i något av dessa områden och vill ha tidningen, är det enklast att sätta in 25 kr på Föreningen Framtidsbygd Hjärnarps plusgirokonto 1638583-3 med angivande av namn och adress. Då kommer tidningen i din postlåda som föreningsbrev. Avgiften motsvarar medlemsavgiften för en personhushåll och förnyas årligen. Tipsa släktingar, vänner och bekanta, även bra julklapp!

Lars Ekberg - botaniker som ser det stora i det lilla

Utdrag ur artikel av Christin Marcellius.

Vill du läsa hela den intressanta artikeln, finns den på www.tradgardslyftet.se

När man far mot Västersjön passerar man Ugglehult. På vänster sida om vägen ligger Lars och Birgitta Ekbergs idylliska lilla gård och på höger sida finner man ett vedupplag omgivet av en rad spännande växter. Är man inte uppmärksam ser man dem inte. "Du förstår att här har jag valt att hjälpa naturen på traven, här har jag planterat växter som trivs i den här typen av jordmån och väderstreck. Jag har planterat hassel och bland dem en av mina favoriter, nämligen blåsippa, och så några vårärt och skogsknipprot bland dem. Jag strör ut lite kalk för att blåsipporna och orkidéerna vill ha det för att trivas."



Birgitta och Lars Ekbergs hus var ursprungligen skolhus på Huntly. Godsägare Suhr lät uppföra det mitt emot statarlängan. Det flyttades 1923 till Tullstorp. Skolsalen är intakt med takbjälkar och i det lilla köket finns vedspisen kvar. Foto: Franciska Uggle.

Ja, så här började vår rundvandring bland alla de arter som Lars samlat på sig. Som ni säkert förstår är det mer naturligt för Lars att använda de latinska namnen på växterna, men han är en van pedagog och är snabb med att ange det svenska namnen också. I en del fall kan han även berätta någon liten anekdot kring de olika växterna, vilket gör att man minns dem ännu bättre. Vi går vidare. Vi passerar blommande busk pioner som han delar varje höst och skänker till vänner och andra intresserade, vi passerar äppleträd, valnöt m fl. I slutningen bakom huset upptäcker man massor av små magnoliaplantor, de tycks också vara en storfavorit.

Redan som ung pojke under 40-talet, botaniserade Lars flitigt tillsammans med sin far på Gotland. Fadern var näm-

ligen en hängiven naturmänniska. Från början var det fågelskådning som intresserade Lars, men plötsligt konverterade han, som han väljer att uttrycka det, till att i stället fascineras av växternas mystik och skönhet, företrädesvis gräs och halvgräs. "På kvällarna kunde man på den tiden se hur jag och pappa satt med lupp och studerade gräs. Drivkraften var att hitta något nytt." Denna drivkraft har genomsyrat hans botaniska intresse, även sedan han och fru Birgitta slog sig ner i Ugglehult. En plats de valde därför att de fann *Melica uniflora* där, ett gräs. "Den vill ha sol och värme, alltså är det ingen risk att det är fuktigt mark här. Vi hade tidigare varit och tittat på ett annat hus, men där fann vi *Crepis paludosa*, en fibbla. Det avstyrde genast vårt intresse för att köpa huset. Finner man den, kan man räkna med fuktig jord."

Lars berättar skämtsamt om sina totalt 16 grundbetyg på universitetet. Inte nog med att han läst botanik, zoologi, systematik, geologi mm. Han har även läst konsthistoria, astronomi, vindkraft-teknik, ryska, polska mm. Han har helt enkelt varit vetgirig. På hans meritlista finner man även en avhandling: "Studies in the genus Allium".

Jag frågar Lars; "Om du skulle bjuda några intressanta botaniker till ditt middagsbord, vilka skulle det i så fall vara?" Lars funderar en stund och väljer sedan följande fem:

- Pehr Osbeck, han var prost i Hasslöv och i Våxtorp, han blev erbjuden en professur i Sankt Petersburg, men avböjde.

- Yngve Johansson, den växtkunnige byggnadssnickaren från Våxtorp

- Gunnar Brusewitz. Han hade ett enormt bibliotek. Han skrev botaniska artiklar i Svenska Dagbladet.

- Carl Skottsberg, han övervintrade i Antarktis och på pampas i Argentina.

- Carl Malmström. Han ägnade sig åt Hallands skogsbotanik på åsen. Han skrev "Hallands skogar under 300 år".

Lars är mån om att vi människor ska lära oss att glädjas åt det lilla i tillvaron. Man måste inte bara plantera sådant som växer fort, utan långsiktigt

planera även för det som tar tid. Man bör tänka på att det man planterat ska bli till glädje för eftervärlden. Lars ser en viktig utmaning i att erbjuda barnbarnen en del av sina kunskaper. Läraren och pedagogen i honom inser att det måste ske på barns vis och då de är mogna för det, därför har han låtit dem odla smultron som de själva kan skörda, han har växtspel som tas fram då barnen efterfrågar en stilla stund med farfar. Han rekommenderar bl a naturskyddsföreningens kortspel "Svenska växter". Att han har lätt att möta barn på barns sätt visar han t ex genom följande rad: "Om sälg heter salix, måste älg heta alix".



Lars Ekberg

Foto: Christin Marcelius

da, han har växtspel som tas fram då barnen efterfrågar en stilla stund med farfar. Han rekommenderar bl a naturskyddsföreningens kortspel "Svenska växter". Att han har lätt att möta barn på barns sätt visar han t ex genom följande rad: "Om sälg heter salix, måste älg heta alix".

Jag som trädgårdsmästare inser att det som Lars gjort och upplevt i växtvärlden aldrig går att komma

i närheten av. Vi får nöja oss med att lyssna till den här ytterst intressanta mannen, som numer nöjer sig med att experimentera med växter på parets gemensamma skogstomt, och att numer leva i "Den lilla världen" där man ser ett värde i att leva med det man har omkring sig, både då det gäller växterna, människorna och då företrädesvis barnbarnen. Det ska bevaras till eftervärlden och det måste få ta tid!

Det går bra för Grilleken - gatuköket i Hjärnarp!

Margareta Arvidsson intervjuade Anette Göthe



Anette Göthe och hennes mamma Yvonne Ahlgren tog över gatuköket efter Lars Andersson i september 2009. Då renoverade de köket, serveringen och uteplatsen. Allt byttes ut utom stekbordet, fritösen och den mångåriga trotjänaren Elena Fredin, som dock numera är pensionär.

Därefter har menyerna bytts ut och dagens rätt finns även att få. Släpvagnsuthyrning har också införts.

2010 var Grilleken ett av de tre Sibylla-gatukök i hela landet som ökade mest i omsättning. Flest besökare är det vid lunchdags. Den gångna sommaren har många hittat hit från motorvägen och det har varit fler gäster än någonsin, berättar Anette stolt. Grilleken har de senaste två åren haft arrangemang i samband med Hjärnarpsdagarna.

Höstens planer är att byta ut ytbeklädnaden på gatuköket till trä. Trafikverket skall bygga ut samåkningsparkeringen så att gatuköket slipper de bilarna på sin parkering. Så framtiden ser ljus ut.



Anette Göthe. Foto: Margareta Arvidsson.



Clownerna bjuder på glass på Hjärnarpsdagarna.



Og-ES Bygg AB

-Allt inom byggnation-

Mikael Jönsson Svenstorp, Hjärnarp

0431-28598 070-5356918

e-post:mikael.j@ektv.nu

Bosses utetjänst

Stensättning
Trädgårdsarbete
Dränering

Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp

Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700



DAGS FÖR FIBER!



bjäre kraft

Bjäre Kraft finns i Hjärnarp!
Stättehusvägen och Tröskehusvägen
är anslutna till vårt öppna
bredbandsnät med fiber!
Kontakta oss om du också vill!

www.bjarekraft.se

En gammal gård i Tockarp

Tockarpsvägen

Clas Erik Nilsson berättar för Franciska Ugglå som också tagit bilderna.

Clas äger den gamla korsvirkesgården på höger sida efter den gamla småskolan. Den äldsta delen är från 1600-talet. Pengabacken ovanför gården har fått sitt namn pga att Clas farfarsfar vid plöjning hittade en skatt bestående av jättegamla mynt. Han behövde kontanter för sin familjs överlevnad, så han sålde skatten billigt till någon storbonde. Backen ovanför skjutbanan kallas Mördarbacken, antagligen för att den är så brant och jobbig att gå uppför.

Drängen på gården anslöt sig till Napoleons armé och stupade vid Waterloo. Under snapphanetiden på 1600-talet, då Skåne ömsom var danskt och ömsom svenskt med ständiga krig och uppror, kunde bönderna inte skörda på fyra år, då både svenskar och danskar brände både hus och gröda, både folk och få fick sätta livet till.

Ovanför vid Solberget gick det ollonsvin, ett mellanting mellan tamgris och vildsvin. Köttet var en delikatess. De gick ute året runt. Var vintern alltför sträng kunde de söka skydd i en hydda som man fortfarande kan se.



Under första världskriget var det så torrt att det blev usla skördar. Då tog de bort all halm från gårdens tak till strö åt djuren. Tegeltak lades istället.

När lilldrängen på Engeltofta skulle upp till torvmossen vid de två sjöarna vid Liagärde gick det så illa att hästarna gick ner sig i den sankmarken. I försöken att rädda dem, för utan dem kunde han inte återvända, omkom även lilldrängen. Ett kors skall finnas kvar som minne av den händelsen. Clas far visste exakt var korset fanns.

För länge sedan gick havet högre upp, ända upp till vägen mot Förslöv. Vid pestkyrkogården vid Markows gård var det fortfarande sankmark, därav valet av gravplats.

I Solbergaskogen bodde det en snapphane som var kär i storbondens dotter. Hon var otroligt vacker. Men storbonden ville hålla sig väl

låg uppe i skogen flyttades ner till Tockarp. Hålvägar* finns kvar på många ställen, liksom huslämningar – Mutarehultet vid Simontorp.



med den mäktige ladufogden, så han lovade bort dottern åt honom. Snapphanen rövade då bort bond-dottern under pågående bröllop och red i sporrsträck ner till stranden vid nuvarande Klitterhus. Där gömde de sig i en skogsdunge över natten. Tidigt på morgonen gick de ombord på en liten båt och for över till Danmark, där de bosatte sig.

Clas mormor kom från Västra Ljungby i Förslöv. Hans kusin har gården där nu.

Annika Jarnbjers (biblioteket) mormor kommer från en stuga ovanför Tockarp. Någon stuga som

En **hålväg är en sorts fornlämning som består av en fåra i marken som bildats av att det fordom gått en väg där. Fåran har blivit till av slitage från hovar, klövar och fötter samt av förstärkande regnvattenserrosion. Där en väg på grund av nednötning blev för "dikig" eller på annat sätt obekvämt valde man att gå vid sidan om det stället och därför kan man i hålvägsområden ofta se flera parallella stråk. Vissa hålvägar är tämligen V-formade i genomskärning, medan andra kan ha en mer U-aktig form, som visar att de fortfarande använts när man börjat använda vagnar. Hålvägar finns oftast i slutningar eller på åsar.*

Åldringsvård i Hjärnarp

Vi har under åren tagit hand om våra åldringar på olika sätt. Till 1918 placerades de gamla, som inte anhöriga kunde dra försorg om, på fattighuset tillsammans med föräldralösa barn och sjuka. Men sådana barn ackorderades sedan ut på socknen som arbetskraft. Även de vuxna försökte man utnyttja för diverse sysslor.

Vi hade ett sådant fattighus i Hjärnarp vid vägen mot Margretetorp. Det finns kvar men fullständigt renoverat och tjänar nu som boningshus. På andra sidan

vägen hundra meter närmare kyrkan uppfördes ett hus, troligen 1896. Det var ämnat att tillgodose kommunens behov av lokaler och tjänade också som fattighus, men blev sen ålderdomshem omkr 1920. 1918 kom nämligen en ny fattigvårdslag. I den ålades kommunerna att ha ålderdomshem av godtagbar standard. Där förbjöds också fattigauktioner och rotegången, dvs att skicka ut barn till bönder på bygden för att arbeta.

Huset var som sagt inte enbart ålderdomshem. Det blev lite av ett kom-

munhus. Här fanns barnmorskan Nanna och syster Marta. Arbetsförmedlingen flyttade in, och under världskriget kristidsnämnden. Vidare hade man ett mötesrum, där kommunalfullmäktige höll till, och en samlingsal, där bl a konfirmationsundervisning ägde rum. Personalbostäder hade

inretts och Hjärnarps sparbank var inhyst i huset till 1937.

Men nu ska det handla om ålderdomshemmet. Några som arbetade där lever kvar i byn. Jag åkte hem till Ingrid



Det gamla fattighuset på Hjärnarpsvägen 44, ombyggt och renoverat till dagens standard.

Persson, som fö bor i en av de nya pensionärsbostäderna, för att intervjua henne och Birgit Malmquist. Båda jobbade där ca 15 år på 70- och 80-talen.

Numera är det önskvärt med någon form av vård- eller omsorgsutbildning för att få tjänstgöra inom äldreomsorgen men på den tiden var det inte tal om sådant. Var man duktig på att sköta hem och familj räckte det mer än väl. Ingrid och Birgit kom in på sådana meriter.

Huset renoverades 1955 och då inreddes andra våningen. Fyra dubbelrum och 12 enkelrum stod mestadels till förfogande och därtill gemensamma utrymmen som kök och matsal. Det fanns plats för 20 äldre. Flertalet bodde på första våningen och bara ett fåtal på andra. Ändå inträffade en gång en farlig olycka, då en kvinna föll ut från ett fönster på andra våningen. Turligt nog skadade hon sig inte.



Ålderdomshemmet från slutet av 1800-talet.

- Allmänt sett var de gamla på hemmet piggare då än vad de är i dag, säger Birgit. De var ute och hjälpte till i köksträdgården eller lantbruket på den intilliggande gården.

- Ja, de kunde verkligen sysselsätta sig själva, fortsätter Ingrid. Möjligheter fanns att ägna sig åt hobbies som att väva och snickra. Många fina saker gjordes. Så fina att de kunde säljas på auktioner som vi ordnade. Förtjänsten

satsades delvis på sådant som ökade trivseln.

Båda två talade varmt om festerna, som de fick vara med om, särskilt maskeradeorna. Arbetsförhållandena var bra. Men i jobbet ingick nattjänst, då man sov över och fick ställa upp, om någon av de boende behövde hjälp. Personalen utgjordes av en förestånderska och tre biträden, så det betydde jour var tredje natt. Sen arbetade man som vanligt följande dag. En liten ersättning utgick för detta.

Den stora kommunsammanslagningen 1971, då landsortskommunerna kring Ängelholm gick samman med staden hade föregåtts av besvärliga diskussioner parterna emellan*. Alla de inblandade kommunerna ville försäkra sig om så stora fördelar som möjligt, t ex att få uppföra nya

offentliga byggnader. I Hjärnarps hade vi det gamla ålderdomshemmet, som behövde ersättas av något mera modernt. Därför fick vi ett nytt mitt i byn vid Rössjövägen, inflyttningsklart 1987. Det fick heta Åshaga efter en pristävlan om namnet. På samma tomt hade redan 1969 uppförts pensionsbostäder.

Ingrid och Birgit minns att det inte blev någon särskild invigning då. Det var

mycket som skulle göras och bråttom, så den dagen serverades snabblagad sparrissoppa.

Verksamheten fortsatte i ungefär samma spår som tidigare. Men här fanns inte en stor köksträdgård, som kunde sysselsätta pigga åldringar. Det var något som inte heller behövdes, i varje fall inte längre fram, då målsättningen för äldreomsorgen blev att de något så när friska skulle bo kvar i sina hem.



Maskerad på det gamla ålderdomshemmet. Ture Svensson dansar med Ingrid Persson. Sittande Gertrud och Hasse Persson. Birgit Ström dansar med föreståndaren Aina Engdahl.

Hur gick det då med gamla ålderdomshemmet? Efter flytten till det nya underhölls inte det gamla huset utan började förfalla. Valter Nilsson interpellade i kommunfullmäktige i Ängelholm och krävde åtgärder. Huset såldes till Christer Ivarsson, som redan ägde mark och byggnader runt omkring. Han rev stora delar av det och uppförde en ekonomibygnad till den gård som redan fanns. Den heter som bekant Nyhov och är väl synlig från vägen.

*Karl-Axel Sand
0431-28439*

*karl-axel.sand@ektv.nu
Fotona tillhör Birgit Malmqvist.*

**Dåvarande drätselkammarens ordförande i Ängelholm, Jonas Wallin – sedermera kommunalråd - har skrivit om detta i "Ängelholm – en hembygdsbok 1997".*

Vårens nummer av Hjärnarpsbladet



kommer i början av mars.

Där rapporterar vi bl a från ett matematikprojekt som pågår i Söndrebalgs skola.

Vill du få infört en annons eller har idéer till artiklar, hör av dig till redaktionen, se sid 2.



TRAILERKOMPANIET AB
Hästtransporter - Personbilslöp
Nu även stallinredning, uteboxar
och kompletta stall.



Back on Track®

Tel 0431-43 23 14
www.trailerkompaniet.se

OLSON & PETERSSON
DIKNINGSFIRMA
HJÄRNARP
www.dika.se

TÄCKDIKNINGAR
DRÄNERINGAR
INFILTRATIONS-
ANLÄGGNINGAR
PADDOCKAR

Per 0705-48 64 57
Jörgen 0705-48 64 59

HJÄRNARPS MÅLERI



www.hjarnarpsmaleri.se



TEL. 0431-45 52 44
BIL 0708-55 52 69

Allt för idrotten!

Ledande leverantör av utrustning
till idrottsanläggningar.



Rantzows Sport

0431 44 92 00 · www.rantzows.com

Torbjörn Göthe - ny i styrelsen



*Torbjörn ser rätt trevlig ut,
men har inte haft tid med något foto.*

Torbjörn kommer från Ängelholm och har bott i Hjärnarp i nio år med sin fru Anette och deras två flickor, 8 och 6 år. Efter att först ha letat hus i Ängelholm, men inte hittat något som de tyckte om, valde de att flytta till Hjärnarp 2001. Närheten till jobbet på Peabs inköpsavdelning och läget intill E6 gjorde valet lätt. Egentligen hade de tänkt bo här bara några år för att sedan flytta in mot Ängelholm, men nu kan de inte tänka sig att bo någon annanstans. Det är den lilla orten där "alla känner alla" och den fina skolan bl a som gör att de trivs så bra här.

Sedan 2009 äger Torbjörns fru Anette Grilleken och detta gör att de känner ännu mer för orten nu när även ett lokalt företag hör till familjen. Att hjälpa till att driva byn framåt och ha möjlighet att påverka i olika frågor som gäller Hjärnarp gör att Torbjörn gärna tar en plats i Föreningen Framtidsbygds styrelse.



**Montering,
försäljning och
reparation av
stängsel för djur.
Planteringshågn och viltstaket.
Grönyteskötsel och röjning.**

Vintertid:

**Service och reparation
av trädgårds- och lant-
bruksmaskiner samt
snöröjning med traktor
och manuellt.**

JB stängsel

Carl Krooks gata 51, 252 25 Helsingborg

0706-78 29 75

www.jbstangsel.com



Undervisar från basic till väpnarnivå

Carina Branderups kurser
i Simontorp 2011

12 juni, 23-24 juli och 3 sept

Ingela Brunnberg

070-1708465

ridkonstkurser@live.se



**Tommy
NORDBERGH'S**
Maskin & Transport AB Hjärnarp

*Vi utför gräv, schakt
och entreprenadarbeten
med maskiner i olika
storlekar.*

*Utför slamavskiljare
och infiltrationsanläggningar
till ett fast pris.*

Försäljning av harpad matjord.

Välkomna att ringa Kristian
0431-44 90 40 el. 070 976 33 02

**Tommy
NORDBERGH'S**
Maskin & Transport AB Hjärnarp



- SJUTTON SJUTTON NOLL -

Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

22 bilar, handikappfordon

15-30 personers bussar

www.taxiengelholm.se

*Tvätta din bil i vår tvätthall!
Östergatan 56*



Prova vårt goda
Matbröd och Kaffebröd
eller
varför inte njuta av en
Tårta till kaffet...

Hos oss kan du nu även beställa
smörgåstårter och landgångar

Tel 0431-105 96
www.bageriet.se

Sibylla

Grilleken

Tel 0431-45 45 10

**Dagens rätt
måndag-fredag**

Välkommen!

Anette & Yvonne



Henrik Rixtorp - ny i styrelsen

Henrik Rixtorp kommer ursprungligen från Halmstad och flyttade med familjen till Ängelholm som 8-åring. Som 12-åring började han jobba extra på Brännborns efter skolan och på helgerna. Efter 23 år jobbar han fortfarande kvar på samma plats fast idag med Maxi Special som arbetsgivare.

Henrik är även engagerad fackligt och sitter i Handelsanställdas förbunds avdelningsstyrelse i Helsingborg sedan ett par år. Under 10 år var han delaktig i Rosfestivalen, först 5 år som deltagande ekipage från Brännborns och efter det 5 år som en av de arrangerande. Han har även hunnit med ett par år i Lergökarallyts styrelse och där träffade han också Annika som idag är hans fru. Sommaren 2006 flyttade de till Hjärnarp och i juli 2010 gifte de sig i Tåstarps Kyrka.

Som ny i styrelsen känner han sig nyfiken på vad som händer i bygden och vill försöka vara delaktig i framtidens Hjärnarp. Det finns mängder med projekt att sätta tänderna i men man får ta det steg för steg och vi måste alla hjälpas åt, inte bara i föreningen. Tillsammans är vi starka och kommer att kunna göra underverk. Viktigt när det byggs mer är kommunikationerna, man måste kunna ta sig in till Ängelholm. Och självklart barnomsorgen om vi ska kunna locka hit barnfamiljerna.

SVEAB

Gånarps Backaväg 88, 266 92 Munka Ljungby www.sveab.se



Vi utför totalentreprenader av alla slags VVS-installationer, såväl vid nyproduktion som vid om- och tillbyggnader.

Vi jobbar med allt inom branschen:

- Värmepannor
- Värmepumpar
- Solpaneler
- Allmän service

Ring 0431-21800

Mobil 0707-700070

... och mycket mer!



Tåstarps Tomaten

Solmogna - Nyskördade
Många olika sorter

Öppet: 8-20 alla dagar
sista veckan april - sista veckan okt

Välkommen!
Benny och Louise

www.tastarpstomaten.se
0762-11 80 70



Margretelund

EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Lokaler uthyres: kontor & bostäder

Info: 0431-245 00
www.margretelund.nu

Här finns vi:



Entreprenad AB
Bygg • Städ •
Trädgårds-
underhåll




SUSTAINABLE PERFORMANCE
för långsiktigt hållbara prestationer

HJÄRNARPS-
BLADETS
Redaktion

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarps

Hjärnarpsdagarna 2011

firades i dagarna tre. På fredagen den 22 juli öppnade utställningen Hjärnarps och Tåstarps gamla skolor på biblioteket och pågick under hela augusti. Det har väl aldrig varit så många besökare på biblioteket. Många från både när och fjärran tog tillfället i akt att återuppliva minnen från skoltiden och hade idel beröm för utställningen. Arbetsgruppen planerar att under kommande arbetsår systematiskt samla in så många som möjligt av alla årgångar klasskort som vi saknar.

På lördagen var det Urgundernas tur att i tre föreställningar framföra stycket Hacka-Greta till publikens stora förtjusning. Samtidigt var det loppis och växtmarknad på torget. Grilleken förgyllde dagen genom att bjuda alla besökare där på kaffe och barnen på gratis ponnyridning. Och clownen gick omkring och bjöd på Piggelin-glass.

Under förmiddagen på lördagen var det även naturvandring i Djurholmen med den kunnige Leif Hellmin som ciceron. Mer om detta finns i separat artikel i tidningen.

Söndagens friluftsgudstjänst vid Danskesjön fick flyttas till Tåstarps kyrka pga vädret. Vår ”gamle” kyrkoherde Lars Åkesson kom resande för att hålla gudstjänsten. Och bygdens son Christer Andreasson lät ljuvliga toner flöda från sin trumpet.

Föreningen tackar på det varmaste Lars Åkesson, Christer Andreasson, församlingen och alla ni andra som möjliggjorde gudstjänsten. Det var ett kärt återseende som betyder mycket för församlingsmedlemmarna som minns Lars Åkessons tid här med stor glädje.

Margareta Arvidsson. Foto: Lars Hedström



Lars Åkesson



Christer Andreasson

Hjärnarps revyn 2011

var den tionde revyn i Hjärnarps för Mats Rönnertz och Kerstin Ekstrand. Årets revy hette ”Vårtionde” och den hade premiär den 18 mars. Sammanlagt var det 9 föreställningar med totalt ca 1000 åskådare. Det var 22 revynummer med några repriser från tidigare år. Under kvällen bjöds det på mycket musik och dans, bra sång och många skratt. Gunilla Poppe som regisserat hade gjort ett bra jobb tillsammans med ensemblen som bestod av fyra kvinnor, fyra män och tre dansare.

Jag satt under hela föreställningen och tittade på alla fina kläder som ensemblen hade på sig, det var så proffsigt och passande till respektive nummer, bästa hittills tycker jag. Även ljud- och ljusgruppen hade gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med revyn. Roligt att vi har detta i byn. Recensionerna i HD var bra och det är bara att hålla med.

Helen Olsson



Utförsäljning!



40-60%

Utförsäljning av utställningskar & demoex!




Öppet mån-fre 9-17, lör 10-15.

Brovägen 8 266 75 Hjärnarp. 0431-441900.

Badkaren säljes med full garanti.

Stickcafé

Välkommen
till en stunds avkoppling
tisdagar kl 14-16 Fika 20:-
Vi har det jättetrevligt
och här är plats till fler.
Marianne Malmqvist

**På Bjäragårdens
Massage & Friskvård
Boarpsvägen 112
Tel 45 52 28**

Rent hus!
Vi städar
hemma
hos dig.



**50% RUT-
avdrag.**
Ring oss för
mer info!
0431-245 00
Hjärnarp

100 kr/tim Prova-på-pris en gång per kund
200 kr/tim första månaden
260 kr/tim därefter

Priserna är inkl moms.
Utnyttjar du RUT-avdrag, betalar du hälften.



Entreprenad AB
www.bgeab.se
info@bgeab.se

Gånarps Rum & Stuguthyrning

Bekväm övernattnig i naturskön miljö
i dubbelrum och stugor
www.ganarpsstugor.com

Sussies Friskvård Massagebehandling Dermanords hudvårdsprodukter

Ring Susanne Erup
0431-43 21 14, 0702 40 19 70



Föreningen
Framtidsbygd
Hjärnarp:

Postråne - vandringen

**Vilken
höjdare!**

Nytt deltagarrekor!
710 betalande och
därtill en massa
småbarn och hundar
under söndagen.

En strålände försommarsöndag i maj ringlade sig kön av förväntansfulla vandrare uppför den sega åsbranten i Östra Karup. Började orken tryta, var räddningen inom räckhåll. Drycker och förfriskningar fanns med jämna mellanrum utefter hela vägen. Och alla orkade, gamla som unga, barn och hundar. Det måste vara ett eldorado för hundarna - tänk att få träffa så många lurviga kompisar på en och samma dag!

Historiens vingslag stod drottningarna Kristina och Margareta, Hacka-Greta, snapphonorna, postridaren och post-rånaren för. Och i Simontorp underhöll spelmansfamiljen Carr.

Flera föreningar var representerade med medlemmar som plockade poäng i sann friskvårdsanda. Margretetorps

Gästgivaregård erbjöd sina gäster ett weekendpaket där vandringen ingick.



Hacka-Greta, alias Berit Rönning, tackar för sig och avslutar en lång svit av gestaltningar som Hacka-Greta under postrånevandringen. Nu får någon annan ta vid.

På måndagen var det, till både lärares och elevers förtjusning, skolornas tur att under en friluftsdag postrånevandra - med en avkortad runda för de yngsta. Skollunchen serverades under bar himmel i Simontorp. På nästa sida har några skolbarn skrivit ner sina intryck från vandringen.



Lillemor Jönsson, Gunilla Dalsfelt och Josefin Svensson döljer sig bakom de räligena snapphonorna.

POSTRÅNEVANDRINGEN – ur skolbarnens perspektiv

Postrånevandringen är 1 mil och 2 km lång. Det finns massor av stationer med Snapphanar, Drottning Kristina och Hacka-Greta. Röda snapphanarna är fredliga och snälla. Vid familjen Carr så spelade de för alla och där fanns korv med bröd och annat gott. Vi gick måndagen den 9/5 men det var för alla på söndagen. Där finns en minnessten där en blivit rånad. Man skulle ha en liten matsäck med sig. En elev på Söndrebalgs skola gick postrånevandringen med trätofflor. Man fick glass i slutet. *Gjord av: Martin Nanberg och Gustav Karlsson*

Vi har gått postrånevandringen. Den var 1,2 mil lång. Det var kul för det fanns många traktorer där. Det var kul för många. Vi stötte på Snapphanar, man fick betala för annars blev man blöt. Det var många som bara sprang förbi. Sen hade vi de Danska soldaterna som var ganska snälla och det fanns en traktor bakom dem. Vi fick lunch hemma hos familjen Carr som spelade musik, när man kom i mål fick man en glass. Det var några från Grevie som också gick postrånevandringen. Och sen bar det av hem. Efter en hård dag åkte vi hem och vilade. *Författare: Hugo Fredriksson och Arvid Dahl*

Detta handlar om postrånevandringen. Postrånevandringen är en lång väg som postbud gick från Danmark till det vi idag kallar Oslo. Nu är den inte så lång. Hela vår skola gick den, Arvid gick hela rundan i träskor. Jag rekommenderar stor matsäck, mycket vätska och bra skor. Det är fin natur, man mår jättebra dagen efter. Man började i Östra Karup och slutar vid Barkåkra skyttegille. Ni kan behöva bra skor, bra mat, mängder av vatten och ifall det regnar ett paraply. *Detta är skrivet av: Pontus Hägglund*

Vägen man går när man går postrånevandringen är den vägen postridarna red på förr när de transporterade post från Köpenhamn till Oslo. Postridarna var tvungna att rida över Hallandsåsen när de red med posten. Postrånevandringen börjar på andra sidan åsen i Östra Karup. På vägen träffar man Snapphanar, postridare, Danska soldater och Drottning Kristina. Drottning Kristina berättade om när hon rymde och klädde ut sig till kille. När vi kom i mål fick vi glass av Drottning Margareta. Då hade vi gått 1,2 mil. När skolan gick vandringen hade vi jättetur med vädret. Solen sken hela tiden. Naturen var också jättefin. Jag tycker att det var en bra idé att skolan skulle gå postrånevandringen och jag går den gärna igen nästa år! *Lovisa Johansson*

Söndagen den 8 maj var det allmänt att gå postrånevandringen och måndagen den 9 maj så gick Söndrebaslgs skola den. Det har även blivit en tradition för många att gå postrånevandringen. Den är 1,2 mil lång. Det var många roliga stopp, bland annat Snapphanarna som ville ha pengar och om man inte gav dem det fick man inte passera. I början var det många uppförsbackar och då blev man väldigt trött men på slutet kom det många nerförsbackar och då blev det lättare. Vi tycker att det var en lång men skön runda med den friska luften. Om man ska gå denna rundan nästa år, glöm inte bra skor! *Av: Amanda Eriksson och Alexandra Ekelund*

Postrånevandringen är 1 mil och 2 km lång. Man går över Hallandsåsen. Söndrebalgs skola gick Postrånevandringen på måndagen men den dagen den egentligen är, är på söndagen innan. Postrånevandringen är rätt tråkig, förutom när man kom till rånarna. Vi träffade postridaren på en häst och vi stannade och åt lunch, vi åt korv med bröd. Vi åkte med buss till Östra Karup och hoppade av och började gå upp över Hallandsåsen. Från F-3 så fick de åka buss den första backen. Vi i fyran fick gå hela postrånevandringen. Vi gick i 4 timmar ungefär. När vi kom fram fick vi glass. Postrånevandringen handlar om postrånare, den är inte jobbig att gå tycker jag, den slutar vid Margretetorp och där finns det stora vägar. *Isabell Annie Quist*

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Äntligen - en torgfogde!

Intervju och foto: Margareta Arvidsson.

Annika Shanahan, hennes man Barry och pojkarna Darragh, 9 år, och Liam, 6 år, flyttade från Irland till Hulebäckseröd 2008. Där köpte de det gamla skolhuset av Hjärdiss Karlsson. Både Annika och Barry är arborister, utbildade i England. De har en trädvårdsfirma och säljer även kläder och utrustning för arborister och skogsarbetare.

Annika är född i Indien av svensk mamma och tysk pappa. Hon har flyttat kring i Asien och Europa i nästan hela sitt liv innan hon slog sig ner, först på Irland och nu i Sverige.

Pojkarna går i Montessoriskolan i Grevie för Annika ville att de skulle gå i en liten skola. Från början kunde de inte svenska alls, så de första månaderna var de tysta som små möss. Sedan kom språket som ett vattenfall. De hade ju hört Annika prata svenska i telefon.

I hemmet är det mest engelska som gäller. Barry är irländare med gaeliska som modersmål. Han pratar engelska med kunderna som tycker det är lite exotiskt.

Firman går bra, det är mest att göra under sommarhalvåret. Nu tillkommer ett extra ben i firman eftersom det finns ett stort behov av yrkesmässig utrustning för dem som arbetar med skog.



*Vår torgfogde,
arboristen Annika Shanahan.*

- Jag vill gärna komma i kontakt med folket i bygden och lära känna dem, så jag är glad för uppgiften som torgfogde i föreningen, säger Annika.

Det är alltså till Annika som du skall ringa och boka plats om du vill stå på julmarknaden, tel 0431-455424.

Torgfogdens uppgift är att administrera föreningens aktiviteter på torget, inte att sköta torget rent fysiskt!



Däck & fälg samt fövaring
Alla slags karosseriarbeten
såsom rost, krocksador m.m.
Service, avgas, broms m.m.
Rutbyte, stenskottslagning
Avtal m flera försäkringsbolag

Öppet må-fr 7.15-16.15
Brovägen 12 (fd Toyman, baksidan)
Tel 0431-45 41 40
0702-97 68 94 0730-59 77 98

ICA Supermarket

Arons i Hjärnarp

Tel 0431-45 40 06

Våra öppettider:

Måndag-fredag 8,00-20,00

Lördag-söndag 8,00-18,00

Varmt välkommen!

Stellan

RÖNSTRÖMS
BIL & MOTOR

Margretetorpsv 771
Tel/fax 45 42 29
Mob 0705-50 28 24
VÄLKOMMEN

SERVICE & REPARATION
AV DE FLESTA BILMÄRKEN
DÄCK & AC-SERVICE

SANDBERGS SNICKERI

● TRAPPOR ● FÖNSTER ● DÖRRAR ●

Samt övriga förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27

Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby

Från läsekreten:

Harnacka-blues

Står i dörren och skall gå:

- Tack för kaffet, det var gott,
måste kila nu.

Vem är det som kommer där,
den lille mannen med silver i håret
och grus i skottkärran?

- A, det är ju han, Bengt Wahlström.
Han gör sånt, sopar upp gruset från gatan.

Han håller snyggt åt oss på Harnacka.

Igår kom han med en landgång.

Det hade visst varit något på flyget,
jag tror han ordnar maten där.

Han månar om oss gamle.

En gång kom han med en stor bit tårta,
ringde på hos oss i hela raden,

annars hålls han på flyget.

Han bryr sig verkligen.

En riktig gentleman!

Annelen P



Red. Bengt Wahlström (i täten ovan) på Harnacka är pensionerad flygtekniker från F10, de sista åren efter nedläggningen av F10 flygande tekniker på räddningshelikoptern på Kallinge. Bengt är en stor eldsjäl i både Föreningen Framtidsbygd och F10:s Kamratförening med Ängelholms Flygmuseum. Den 6 april var det fest på Flygmuseet. Då utökades samlingarna med ett uttjänt JAS-plan.



**Måna om din hembygd!
Bli betalande medlem**

Föreningen Framtidsbygd Hjärnap, se sid 2.

Nu kan du se dem på biblioteket!

Ingalill Puschke, som var lärare i Söndrebalgsskolan, har letat fram gamla skolfilmer ur arkivet. Hon och hennes man har sedan gjort om VHS-filmer till DVD.



Filmerna finns nu till beskådan på biblioteket. Det är främst filmer från Ingalills egna klasser och de barn som figurerar är födda 75-85. Med tiden blir det kanske fler filmrenoveringar från t ex parallellklassen.

Hjärnarps Bibliotek



Mån 10-12 och 14-18

Tis 14-18

Tors 10-12 och 14-19

Fre 14-18

www.engelholm.se

Tel 0431-45 42 65

VÄLKOMMEN!

Jul i Byskolan



10 November - 18 December
Torsdag t.o.m Söndag 13 - 17

**Välkommen till
Byskolan i Gånarp**

*Julmys i unik julpyntad skolmiljö från 1875,
med vedkamin, levande ljus och knarrande golv*

Hemslöjd och Kaffestuga

*Koppla av och njut av Julkaffe med hembakat
kaffebröd. Inspireras av vår svenska hemslöjd
som keramik, smide, trä, näver, halm, textil,
smycken samt tomtar i alla former*

i Gånarps by mellan Munka Ljungby och Hjärnarp.
Välkommen! Anne ♥ Tommy
0431-28127 www.byskolan.se kaffe@byskolan.se



LGM Bygg & Hålltagning

Hålltagning
i de flesta stenmaterial
Lättare rivningsjobb
Golvslipning
Mångårig branschvana

Mobil 0707-601 846
Fax 0431-259 73

E-post info@lgm-bygg.se
www.lgm-bygg.se
Besöksadress: Brovägen 6

Strands kryddgård



**Kryddväxter, pelargonier
och ovanliga växter.**

Kerstin och Göte Strand
Boarpsvägen 48
266 97 HJÄRNARP
Tel 0431-45 42 48

TTKG

ALLT PÅ SAMMA STÄLLE

INOM

OM- OCH NYBYGGNATION

KAKELSÄTTNING

Henri Feiks

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323

Christina Kjellin

Kristaller och stenar
Marieholms gård, Hjärnarp, tel 454584

Ulla Brammer

FengShui-artiklar
Spångav 22, Åsljunga, tel 0435-46 00 34

Ewa Carlsson

Naturnära hudvårdsprodukter
Harnackav 16, Hjärnarp, tel 454300

Annelly's blommor & bilder

Blomsterarrangemang och naturtavlor
till ett bra pris på mässan
Beställningar: 0761-17 08 70

Bjäragårdens Massage

Marianne Malmqvist
Boarpsv 112, Hjärnarp, 0431-455228

U-limited

Pärlor med kvalitet
Ulla Gustafsson, tel 213 82

Yvonne Ahlgren - Bär & Päror

Soft - Sylt - Pumpor
Vantingev 295, Ängelholm, tel 452973

Helande Harmoni

Bowen, öronakupunktur, kostrådgivning
Marina Ahlm, tel 0704-943432

Höstmässa

Hantverk & Hälsa

med lokala utställare
anordnas av

Nätverket i Hjärnarp

lördagen den 22 oktober kl 11-16
i Söndrebalgsskolans gymnastiksal

Lotteri på entrébiljetten som kostar 20 kr.

Gun Bengtsson, Gerd Jansson och Kerstin Hagelqvist medverkar med kaffeservering med våfflor och munkar med grädde och sylt. Mässan är ett sätt att visa upp hantverkskunnandet och hälsoföretag i Hjärnarp med dess närmsta omnejd. När det gäller hantverket bedriver de allra flesta sin verksamhet som en hobby.

Passa på att handla julklappar och julprydnader.

Annonsörerna på denna sida är ett urval av dem som är med på mässan.

Anita Eriksson, tel 450009

Äkta hemlagad
Förslövshotellsenap

Maria Andersson - Lisbeth Nelson

Stenugnsbakat bröd
454147 - HJÄRNARP - 454780

Eva Jensen, tel 0431-45 53 96

Hemtextilier
Ängsbackevägen 15, Hjärnarp

Djurgården i Båstad

Lammskinn, plädar, korv m fl fårprodukter
Laila Jönsson - Lars Ånhammar
Häljarpsv 65, Båstad, tel 0431-714 30

Berit Hellmin

Stenugnsbakat valnötsbröd m fl sorter
Tel 0431-45 46 26

Helen Eriksson

Presentartiklar, babykläder, garner
Verjes väg 3, Hjärnarp. tel 0701-553029





Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.

Tak • Fasad • Rostfriarbeten
Smidesarbeten • Balkonger
Räcken • Trappor • Legoarbeten
Pressning • Stansning

john@hjarнарpsplat.se
Jocke@hjarнарpssmide.se
Brovägen 4, 266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
Fax 0431-45 42 61

audio teknik

Mats Larsson

- BILD
- LJUD
- LJUS

Försäljning - Service
Uthyrning

Glimmingevägen 1,
269 74 Västra Karup
Tel 0431 - 36 04 05
Mobil 0705 - 160 495

www.audioteknik.se info@audioteknik.se

Hjärnarp Salongen

Välkommen
hälsar
Veronica



Dam- & herrfrisör
Solarium Massage Step Up

Öppet	Tidbokning
Må, ti, fr 9 - 18	0431-454839
On 9 - 14	Gamla
To 10 - 20	Brandstationen



Åsbackavägen
HJÄRNARP

Telefon 45 43 79
Telefax 45 43 80

*Fulmarknad den
20 november...*

Alla utställare inomhus
kl 11.00 - 16.00
Fri entré

Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Marianne
Malmqvist

Tidsbeställning
0431-45 52 28

Bjäragårdens
Massage & Friskvård
Boarpsvägen 112, Hjärnarp
Massage
Vibrationsträning

JEPPE GRÄV



Utför det mesta inom
grävning, trädfällning och
trädgårdsanläggning
Slå en pling!

Jesper Svensson
0730-55 41 56

“Fin trädgård lyfter villans pris”
(Dagens Industri 2010-04-06)

Lyfter din trädgård inför t ex
trädgårdsfest eller försäljning.

*Vi stylar, designar
och sköter din trädgård.*

Christin Marcelius, trädgårdsmästare
0703-770836
christin.marcelius@me.com



trädgårdslyftet
www.tradgardslyftet.se

Nätverket i Hjärnarp

Höstmässan 22 okt

i Söndrebalgs skola
Läs mer inuti tidningen

*Vi handlar på
Julmarknaden
på torget i Hjärnarp*

den 3 december kl 10-13

*och träffar jultomten
och dricker glögg
och spelar på chokladhjulet
och går på biblioteket
och tittar på peppar-
kakshusutställningen*

Anmälan till marknaden:
Annika Shanahan 0431-45 54 24

